

Ngày 5 tháng 10, 2002

Trao đổi quan điểm với Văn Phòng HĐTG về vấn đề tín ngưỡng tâm linh trong Phong trào HĐ

Thưa quý Trường,

Sau kỳ trại Hạp bạn Thăng Tiến 7 tôi đã có dịp tường trình cùng quý Trường Chủ tịch và Cố vấn Ban Thường Vụ HĐTU trong một điện thư ngày 12-07-2002 về diễn tiến những cuộc trao đổi văn thư đang dở dang giữa Ban TV nhiệm kỳ trước với Văn Phòng Hướng Đạo Thế Giới. Tôi xin tóm tắt sau đây những điểm chính trong những trao đổi ý kiến với VPTG về một vấn đề liên quan đến khía cạnh giáo dục tâm linh trong Phong trào HĐ.

- Ngày 15 tháng 6, tôi có viết thư cho Tr. Jacques Moreillon về việc một số Trường ở Việt Nam đặt vấn đề về vị trí của giáo dục tâm linh trong sinh hoạt HĐ, từ đó đưa đến vấn đề lựa chọn lời hứa nào để dùng trong các buổi tuyên hứa ?

Điểm này là một khúc mắt lớn trong sinh hoạt HĐ tại quê nhà. Vì những tranh luận chung quanh vị trí của giáo dục tâm linh mà các anh chị em HĐVN đang hoạt động - một cách không chính thức - tại Việt Nam có hai lập trường khác nhau : một số tiếp tục dùng bản văn Lời hứa của Hội HĐVN áp dụng cho đến năm 1975, mà điều thứ nhất có nêu "bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh", một số khác chủ trương rằng qui chế duy nhất còn hợp pháp cho HĐVN là "qui chế năm 1946", và do đó chỉ áp dụng lời hứa năm 1946, trong đó chỉ nói đến việc "trung thành với Tổ quốc", không đề cập đến bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh.

- Sau khi dự trại TT7 về, tôi nhận được một văn thư của Tr. Moreillon đề ngày 28 tháng 6. Tr. Moreillon cho biết là VP/HĐTG muốn trả lời cho các Trường ở Việt Nam để giải đáp những thắc mắc và ngộ nhận chung quanh vấn đề tín ngưỡng tâm linh. Tr. Moreillon đề nghị rằng tôi chuyển bản văn nêu những thắc mắc của các Trường về vấn đề này và yêu cầu Tr. Moreillon bình luận. Sau đó, Tr. Moreillon sẽ nhờ tôi chuyển văn thư trả lời của VPTG đến các Trường ở Việt Nam.

- Ngày 12 tháng 7, trong văn thư phúc đáp Tr. Moreillon tôi lập lại một cách chính thức vấn đề được đặt ra với VPTG, đồng thời giới thiệu với VPTG tân chủ tịch HĐTU/HĐVN là Tr. Nguyễn Văn Thuát. Tôi cũng cho biết sẵn sàng tiếp tục cố vấn cho Tr. Moreillon những khi nào VPTG cần đến.

- Ngày 30 tháng 8, Tr. Jacques Moreillon viết thư cho biết là vấn đề đòi hỏi được nghiên cứu một cách tường tận và VPTG nhờ Tr. Malek Gabr, Phó Tổng Thư ký (đặc trách những vấn đề liên quan đến nguyên lý HĐ) thảo một bản văn trình bày lập trường của VPTG. Công việc này đòi hỏi một thời gian và chỉ có thể hoàn tất vào khoảng cuối tháng 10.

- Trong một văn thư khác cùng ngày, Tr. Moreillon trình bày một số ý kiến với tính cách cá nhân như sau, trong khi chờ đợi quan điểm chính thức do Tr. Malek Gabr soạn thảo :

1) Đúng rằng một số hội Hướng Đạo hiện nay (không nhiều, chủ yếu tại Pháp, Bỉ và Đức) trong Lời Hứa không nêu điểm bổn phận đối với tín ngưỡng tâm linh. Những hội này đã được Tổ chức HĐTG công nhận trước thập niên 1930 với sự đồng ý của Baden-Powell, với một lời hứa "nhiệm ý" : được phép ghi hoặc không ghi bổn phận đối với Thượng Đế (nói rộng ra là đối với tín ngưỡng tâm linh). Những hội này được quyền giữ lại lời hứa cũ như là một sự "đã

rời", nhưng Tổ chức HĐTG đòi hỏi những hội viên mới phải ghi điều khoản về tâm linh trong Lời Hứa.

2) Vấn đề được đặt ra với một số Liên hội HĐ Phi châu, tại một số nước cựu thuộc địa của Pháp. Nơi đó có một số hội lúc trước liên kết với hội Eclaireurs de France, một số hội liên kết với Scouts de France. Ủy ban HĐTG cho phép các hội lúc trước liên kết với EDF (vì vậy trong Lời Hứa không nêu bổn phận tâm linh), được giữ lời hứa "nhiệm ý", nhất là khi sự kế tục không có đứt khoảng.

3) Trong trường hợp một Hội Hướng Đạo được thành lập tại Việt Nam, đương nhiên sẽ có vấn đề đặt ra là hội HĐ này có kế thừa một hội HĐ cũ hay không? Và nếu có, kế thừa hội nào? Rất có thể Ủy ban HĐTG sẽ quyết định rằng trong trường hợp này là một hội HĐ *mới* (như trường hợp Ba Lan và Ethiopia), và những điều kiện *hiện hành* để được chấp nhận làm hội viên của tổ chức thế giới sẽ được áp dụng.

4) Không nên làm lẫn việc *hành đạo* xảy ra trong một số đơn vị HĐ (như HĐ công giáo chẳng hạn), với *niềm tin* vào một tôn giáo (không nhất thiết là một tôn giáo nào). Hiến chương của Tổ chức HĐTG chỉ nói là không thể vừa là Hướng đạo, vừa là vô thần được. Nhưng vị trí của tôn giáo (và việc hành đạo) có rất nhiều khác biệt tùy theo hội HĐ. Không ai bị bắt buộc phải là HĐ, nhưng nếu muốn chọn là HĐ là lựa chọn chấp nhận một chiều hướng tâm linh vượt lên trên con người. Cũng như một người muốn gia nhập một hội bóng đá không thể tự ý sửa đổi luật chơi. Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội bóng đá. Các hội này chỉ mở rộng cửa, không kỳ thị một ai, cho những người chấp nhận luật chơi của môn này. Phong trào HĐ cũng vậy.

Thưa quý Trưởng,

Những điểm nêu lên trên đây không liên quan trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày của các đơn vị HĐVN tại các nước hiện nay, nhưng theo sự mong muốn của VPTG, tôi phổ biến rộng rãi những điểm bàn cãi trên đến các Trưởng HĐVN để có một số quan điểm chính xác, giúp hiểu rõ tình hình trong khi giao tiếp với một số Trưởng và đơn vị HĐ tại Việt Nam.

Quý Trưởng có thể thấy sau đây nguyên văn các văn thư đề ngày 30 tháng 8, 2002 của VPTG.

Thân chào quý Trưởng,



Vĩnh Đào