

Nói xong, người dẫn chơi viết tên cái hồ, ví dụ hồ Hoàn Kiếm vào miếng giấy, rồi gấp làm tư, đặt ở giữa phòng. Đoàn sinh hay tất cả người dự chơi được chia thành hai phe, thi đua đoán tên hồ đã được viết ra, để trước mắt mọi người. Phe nào hỏi trúng thì tiếp tục hỏi, nếu sai thì đổi phe. Phe A hỏi: “Cái hồ ấy là hồ Baikal phải không?” Người dẫn chơi đáp: “Không”. Mặc dầu phe A đặt câu hỏi đúng luật, nhưng nếu cứ để cho các em của cả hai phe tiếp tục đặt câu hỏi theo lối đoán mò thì sẽ khó tìm đến kết quả và kéo dài rất lâu sinh nhàm chán vì có hàng ngàn cái hồ trên thế giới. Nếu có trúng là nhờ may rủi, không đúng theo phương pháp dùng trong trò chơi này là pháp gạn bỏ lần.

Trò chơi tiếp tục. Phe B hỏi: “Hồ ấy ở châu Á phải không?” Người dẫn chơi đáp: “Phải”. Phe B hỏi tiếp: “Ở miền Bắc Á phải không?” Người dẫn chơi: “Không”. Phe A rút kinh nghiệm hỏi: “Ở Nam Á phải không?” Người dẫn chơi: “Phải”. Phe A tiếp tục: “Hồ ấy ở Việt Nam phải không?” Người dẫn chơi: “Phải”. Phe A được hỏi tiếp: “Hồ ấy ở miền Bắc Việt Nam phải không?” Người dẫn chơi: “Phải”. Phe A hỏi đoán: “Hồ Tây phải không?”; người dẫn chơi: “Không”. Phe A đoán trật, phe B đoán tiếp: “Hồ Hoàn Kiếm phải không?” Người dẫn chơi gạt đầu: “Phải”. Một em trong phe A chạy ra nhặt mảnh giấy đặt ở giữa phòng, đọc to lên: “Hồ Hoàn Kiếm”. Phe B thắng cuộc. Phe A hát một bài hát chung mừng phe B.

Chú ý: Ở các đơn vị Hướng Đạo Mỹ gốc Việt hoặc HĐVN ở tất cả các nước khác, có thể dùng trò chơi với phương pháp gạn lọc này để kích thích đoàn sinh tìm hiểu, học hỏi lịch sử, địa lý, văn hóa, danh nhân Việt Nam v.v... nhớ về cội nguồn dân tộc.

5. XE BÒ

S - T - M - NT - TP

1. Mục đích: - luyện tinh thần đồng đội
- luyện nhanh nhẹn, bền sức
2. Số người chơi: từ 2-4 đàn/đội - (16 đến 32 em)
3. Vật dụng: Một khăng quàng cho mỗi đội/đàn.
4. Chỗ chơi: Trong phòng hay ngoài trời
5. Luật chơi: Giữ đội toàn vẹn không bị đứt khúc trong khi thi đua.
6. Cách chơi: Vạch hai đường biên ở cuối phòng. Ở một đường biên đặt bốn khăng quàng cho bốn đội mỗi cái cách nhau 3 mét. Các đội dàn hàng ngang ở đường biên đối diện, nắm chặt tay nhau. Nghe còi lệnh khởi cuộc, các đội kéo nhau đi về hướng khăng quàng của đội mình. Khi đến nơi, em đứng giữa đội cúi xuống dùng răng cắn lấy khăng quàng đội mà đội hình vẫn nguyên vẹn, xong cả đội kéo nhau về vị trí xuất phát. Đàn nào, đội nào về đến trước, thắng cuộc. Nhưng khi lên cũng